



Beste Vrienden!

Tegen de tijd dat deze Nieuwsbrief in jullie mailbox zit hebben de jeugdleden van het Raboes weer een geweldig zomerkamp achter de rug. Wat zo'n kamp betekent viel mij afgelopen week weer eens op toen mijn vrouw Kitty (ook Raboeser inderdaad ;)) ineens twijfelde of ze naar de traditionele zomerkamp uitzwaaiborrel wilde bij het Bonte Paard. Ik had mij niet gerealiseerd dat het de eerste keer in haar (tot dusver) 24 jaar lange Raboeslevensloop was dat ze niet mee ging op kamp. Dat moment kan ik me ook nog goed herinneren. Dat is best even slikken!

Uiteraard zijn we toch even geweest. Heerlijk om weer te proeven van al dat enthousiasme en weer oude herinneringen op te halen. Bij deze nieuwsbrief hebben we wat hulp gehad! Je vindt mooie inzendingen van Leon Haver en Lourens Hogenbirk. Dank jullie wel voor jullie hulp. Dank jullie wel allemaal wederom voor jullie steun aan het Raboes en veel leesplezier!

Namens de Taskforce Vrienden van het Raboes (en namens Bart-Jan natuurlijk),

Léon





De Vrienden van het Raboes, voor en door Vrienden! Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief: Geef de Raboes-pen door... en aan mij de eer de aftrap te doen en de pen vervolgens door te geven.

Léon Haver

Laatst was ik weer eens op het Raboes en bezocht ik het welbekende ~~kerstcabaret~~ zomercabaret. Een geweldige traditie die al 40 jaar (!) op het Raboes leeft. Na afloop nog “even” napraten bij een knisperend kampvuur onder het genot van een paar biertjes.

Zo op het eerste gezicht misschien niets bijzonders. Maar niets is minder waar. En dat besepte ik me die avond opnieuw. Hoe uniek is het dat meerdere generaties elkaar blijven opzoeken, uitwisselen en verbonden zijn? Nieuwe stamleden, donateurs en vrienden, iedereen is welkom en zo voelt het ook. Als Raboes eenmaal in je bloed zit, gaat het er ook niet meer uit. En dat is iets unieks!

Sinds een aantal jaar ga ik mee met het mannenweekend (of in de volksmond *het Mulderweekend*). Elk jaar oktober gaat een groep mannen met elkaar op pad naar Loenen of Clerveaux: tenten opzetten, keuken bouwen, hout sprokkelen, boerenkool, kampvuur, activiteiten, kippenspit, nog meer kampvuur en dan de boel weer afbreken... en tussendoor af en toe een biertje. Helemaal leuk natuurlijk. Maar het magische ook hiervan zit hem in de verbinding. Mannen van 18 en van in de 60, verbonden door de Raboesverhalen. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, waar je vandaan komt, wat je doet, wat je denkt of vindt, je bent een Raboeser en dat is het enige dat telt. Er wordt naar elkaar geluisterd, verwonderd en vooral met elkaar (heel veel) gelachen.

Dit zijn slechts een paar van de vele voorbeelden. Of je jong of iets minder jong bent, of je in de jaren 60, 70, de zero's of in deze twinties bij het Raboes gekomen bent, je deelt iets met elkaar. Je bent er voor elkaar, je hebt een zelfde humor, je gunt elkaar wat (of zoals in de oude padvinderswet stond: je bent een broeder (of zuster) voor alle andere padvinders). En zo voelt het ook. Zeker in deze polariserende tijd goed om eens bewust bij stil te staan. Het Raboes is wat mij betreft een prachtig voorbeeld voor onze huidige samenleving. Laten we dat nog vele generaties koesteren!



Leon Haver, Raboeser sinds 1979

En hierbij geef ik de Raboes-pen graag door aan: **Paul Schaapherder**

**Wij doen mee aan
Rabo ClubSupport!**



**Stem op ons vanaf
maandag 5 september!**



**Stem op ons in de Rabo App
of op rabobank.nl/clubsupport**

Vanuit de Stichting

In de vorige editie konden jullie al lezen dat het badhok van het jongensgebouw aan vernieuwing toe is. Hieronder een kleine update!

Er is besloten om de verbouwing van het badhok nog even uit te stellen, los van het feit dat er voldoende financiële middelen geworven moeten worden spelen er natuurlijk een hoop meer zaken mee. Wat zijn de wensen van de groep, wat is voor mogelijke verhuur van het gebouw praktisch, maar ook zaken als hoeveel willen we investeren in het opknappen van het gebouw, of moet er in de toekomst misschien wel een heel nieuw gebouw neergezet worden? Kortom, voordat er geïnvesteerd wordt moeten er een hoop zaken uitgedacht worden. Allemaal dingen die in een meerjarenplan passen, wat valt onder de verantwoording van de Stichting. Hierboven wel alvast een uitwerking voor de opzet van het nieuwe badhok. Met gescheiden douches gaan we met onze tijd mee en hopen we nog interessanter te worden voor de verhuur aan bijvoorbeeld scoutinggroepen.



PROJECTEN 2022

De Vrienden hebben dit jaar bijgedragen aan een nieuwe vlaggenmast van de kabouters. Deze moest door ouderdom vervangen worden en steekt er inmiddels weer met vlag en wimpel bovenuit. Bovendien is er een aanvraag gedaan om bij te springen bij de bekostiging van het bosonderhoud om het pad van de ingang naar de Stam te voorzien van een nieuw hek. Aanvragen worden altijd besproken in de stichtingsvergadering en hier wordt door zowel de Stichting als het groepsbestuur hun stem over uitgesproken. Meer informatie over hoe er gekozen wordt aan welke projecten wordt bijgedragen kun je vinden in het huishoudelijk reglement van de Vrienden van het Raboes op <https://scoutingraboes.nl/de-vrienden>



Op de volgende bladzijde kun je lezen wat al deze Raboesers op 11 juni op het Raboes deden!

Nieuwsgierig geworden? Lourens vertelt het ons graag.

Een mooie avond

Bijdragen op het Raboes kan op meerdere manieren. Lourens vertelt over hoe zijn "wandelclub" het zomerkamp van de Explorers heeft ondersteund.

Het is altijd een warm bad als je als Raboeser (ook van een ietwat oudere generatie) op het Raboes langskomt. Meegaan op het mannen/Mulderweekend is dan ook een logische stap.

Behalve stampot, vuur, activiteit, kippenspit en een klein drankje worden daar ook de mooiste ideeën geboren. Zo ook tijdens het laatste weekend in oktober. De rowans/sherpa's... explorers of hoe dat ook heet, wilden op kamp naar het buitenland en moesten daar centjes voor verdienen.

Nu hebben we met oud-Raboessers een wandelclub... en na 'zware' onderhandelingen met Joris en Marnix spraken we af dat we zelf een tochie in de buurt van het Raboes zouden

lopen en dan 's avonds zouden worden getrakteerd op een vorstelijke maaltijd van de explorers.

Corona gaf nog wat vertraging, maar op 11 juni 2022 was het dan zover. Martijn, Jan Bart, Marc, Arlene, Marleen, Leon, Peter, Paul, Reinold en Lourens maakten overdag de bossen en heide van het Gooise Natuurreservaat onveilig, met af en toe een 'korte stop' om niet uit te drogen. Daarna meldden we ons op het Raboes waar de explorers de tafel prachtig hadden gedekt en ons een fijne maaltijd voorschotelden.

Alle gangen (waren er best wel veel) werden keurig toegelicht. Het was super lekker en onze (hopelijk) riante donatie voor het zomerkamp meer dan waard. Wij hebben een top dag gehad en wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Rowans/sherpa's... explorers of hoe jullie ook tegenwoordig heten, heel erg bedankt.

De stam had diezelfde avond 'kippenspit' dus het ging nog door tot in de kleine uurtjes

Lourens

HELP JIJ ONS MEE MEER VRIENDEN TE KRIJGEN

Als Vrienden willen wij het Raboes een financiële ondersteuning bieden en hopen we een platform te bieden voor iedereen die op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt op het Raboes en in contact wil blijven met (oud)Raboessers. Elk jaar weten meer mensen ons te vinden die besluiten Vriend te worden.

We hebben er bewust voor gekozen dit niet helemaal gratis te doen vanwege de financiële beweegreden, maar je mag als Vriend zelf de hoogte van je donatie bepalen. Met jullie donaties zijn er op het Raboes al vele mooie dingen verwezenlijkt en dat vinden we ontzettend mooi.

Natuurlijk hopen we nog veel meer mensen te bereiken die Vriend willen worden. Help jij ons mee? Deze nieuwsbrief is natuurlijk eigenlijk alleen voor Vrienden. Maar ken jij iemand die wellicht ook wel Vriend zou willen worden, dan mag je deze nieuwsbrief best eens doorsturen. Wij willen je dan wel vragen of je je best wil doen om hem/haar te vertellen waarom jij vindt dat het belangrijk is om Vriend te worden van het Raboes.

Zijn ze enthousiast geworden? Vriend wordt je op de volgende website en zoals jullie weten is het super makkelijk: <https://scoutingraboes.nl/de-vrienden/>