

Vrienden Nieuws



Beste Vrienden!

Het Raboes is 95 jaar!... en zijn de Vrienden van het Raboes alleen voor de mensen met te veel geld?? Hierover meer in inmiddels onze 6e nieuwsbrief sinds wij als team gestart zijn. We hebben weer een heleboel nieuws voor jullie in petto!

De Vrienden van het Raboes zijn in 2018 opgericht. In november 2020 hebben wij het stokje overgenomen van het vorige team van de Vrienden van het Raboes. Sindsdien hebben we ons best gedaan het zo makkelijk en toegankelijk mogelijk te maken om Vriend te worden van het Raboes, want we willen graag iedereen betrekken die het Raboes een warm hart toedraagt. Dat dit voor een groot deel gelukt is zien we aan het feit dat we jaarlijks meer Raboesers, oud-Raboesers en ouders mogen verwelkomen als Vrienden.

Toch hoorden we recent op een verjaardag iemand zeggen geen Vriend te zullen worden, want dat ging alleen om enorme bedragen geld. Wij willen daarom graag nogmaals vertellen dat dat niet de insteek is. Vanaf 1 euro ben je wat ons betreft al Vriend. Elke bijdrage voor het Raboes is mooi meegenomen, maar vooral willen we graag zoveel mogelijk mensen betrokken houden. We vinden we het dus prima als je de nieuwsbrief doorstuurt aan iemand die die euro liever uitgeeft aan een biertje in de stam (want vroeger was alles beter, zie p6!).

We horen af en toe leuke ideeën van wat we allemaal nog meer met de Vrienden zouden kunnen doen. Goed nieuws voor alle enthousiastelingen met goede ideeën, want ons team kan wel wat

versterking en nieuwe input gebruiken! Meer daarover verderop in de nieuwsbrief!

Wij wensen jullie veel leesplezier, een mooie jaarwisseling en een prachtig 2024! We hopen jullie in ieder geval allemaal bij de reünie in 2024 te zien.

Bart-Jan &
Léon



SCAN ME



* HAPPY *
Holidays
* * * * *

1

OP DE HOOGTE

Op de hoogte blijven van hoe het gaat op deze mooie vereniging

2

STEUN

Actief bijdragen aan het behoud van het Raboes

3

INKOMSTEN

Een extra bron van inkomsten ter ondersteuning

Nieuwe vrienden

De afgelopen jaren hebben we jaarlijks gestaag meer Vrienden weten te bereiken en we halen daarmee een mooi bedrag binnen om het Raboes te steunen. Maar we zijn komend jaar ook op zoek naar nieuwe leden voor ons team!

Al ruim drie jaar zijn wij - Bart-Jan en Léon - bezig om de Vrienden van het Raboes laagdrempelig en toegankelijk te maken. We willen een platform worden voor alle mensen die het Raboes een warm hart toedragen. Via onze nieuwsbrieven en social media geven we jullie net wat meer informatie, interviews en updates, zodat je goed op de hoogte blijft van jouw favoriete vereniging.

Wij hebben hier onze eigen invulling aan gegeven in lijn met het huishoudelijk reglement van de Vrienden van het Raboes. Lijkt het je leuk om ons te helpen en wellicht in de toekomst jouw eigen invulling hier aan te geven? Mail dan naar vrienden@scoutingraboos.nl of spreek ons eens aan. We vertellen je graag meer! Het is een hele leuke manier om zelf meer betrokken te blijven bij het Raboes.

VRIEND WORDEN? ZO WERKT HET!

- Vriend word je tot het einde van het kalenderjaar door een vrijblijvende donatie te doen via de donatiemodule op de website! (Maak je al in december 2023 over, dan ben je ook in 2024 vriend!)

www.scoutingraboos.nl/de-vrienden

- In je mail en via de website krijg je een automatische bevestiging dat je Vriend bent geworden (check je spam als je die niet hebt gehad!)
- Je krijgt van ons in ieder geval 2 keer per jaar een nieuwsbrief
- In januari krijg je een mailtje of je nog een jaar Vriend wil worden
- Jouw donatie komt ten goede aan het Raboes! Jaarlijks geven wij een update over wat er met de donaties is gebeurd

WIE ZIJN DE VRIENDEN VAN HET RABOES?



Oud-Raboesers

Voor voormalig Raboesers die op de hoogte willen blijven.



Leden & ouders

Voor ouders, leden en familie die het Raboes graag een beetje extra steun willen geven.



Iedereen

De Vrienden staat open voor iedereen die dat wil! Je bent van harte welkom. Tot snel!

Lang, lang geleden...

Schalde het om het kampvuur op het groepsweekend in oktober en hoorden wij weer over hoe de Bosknoerten vroeger leefden op het Raboes. Want het Raboes.. Scouting Raboes, bestaat 95 jaar.



Voor de jeugd werd dit in het weekend van 7/8 oktober al gevierd met een heel gaaf groepsweekend. Er waren zoveel pannenkoeken gebakken dat ze niet eens op kwamen! De jeugdleden gingen met zijn allen survivals in Almere en er was uiteraard weer een geweldige kampvuuravond. Voor oud-leden wordt er in 2024 weer een reünie georganiseerd.



REUNIE RABOES 95 JAAR

Beste (oud) Raboesers,

Het is alweer 4,5 jaar geleden dat wij elkaar hebben gezien tijdens de reünie van het 90-jarig bestaan van Scouting Raboes. Deze reünie was een groot succes! Dit seizoen viert Scouting Raboes haar 95-jaar bestaan en willen wij u graag uitnodigen voor een spetterende avond op ons Raboes.

Wanneer?

Zaterdag 20 april 2024

Wat kun je verwachten?

- Een rondleiding over het Raboes terwijl de speltakken opkomst draaien
- Diner
- Groots kampvuur met entertainment

Aanmelden:

Aanmelden voor de reünie kan vanaf januari, hierover willen wij u graag op de hoogte houden. Zijn uw gegevens veranderd en wilt u met een ander e-mail adres op de hoogte blijven dan vragen wij u om uw gegevens in te vullen op deze link:

<https://scoutingraboes.nl/gegevens-bezoekers-reunie/>

Zet zaterdag 20 april alvast in je agenda! Het duurt nog eventjes, maar wij kijken er al erg naar uit. Verspreid deze e-mail ook graag onder oud-Raboesers.

Met vriendelijke groet,
De organisatie van het 95-jarig reünie

De renovatie van Raboes 20

Wat begon als een plan voor een nieuw badhok in het jongensgebouw is de afgelopen maanden uitgegroeid tot een groot renovatieplan! Het is inmiddels in zo'n gevorderd stadium dat er begin 2024 met de eerste plannen kan worden begonnen.

In samenwerking met Rabobank Clubsupport zijn er het afgelopen jaar diverse sessies geweest met verschillende teams Raboesers om een uitgebreid plan op te zetten voor de renovatie van een van de clubhuizen. Nadat de plannen concreet gemaakt werden, kon begonnen worden met het aanschrijven van fondsen en partijen die het Raboes mogelijk zouden willen steunen.

Meerdere partijen hebben daar al positief op gereageerd en dat betekent dat begin 2024 gestart kan gaan worden met de eerste stap van de renovatie: de bouw van een permanente overkapping van de voormalige Scouts openplaats. De tent die in coronatijd was opgezet bleek een groot succes voor de "buiten" activiteiten en ook voor het verhuur verwachten we dat dit een aanwinst zal zijn. Bovendien ondervinden de opkomsten dan zo min mogelijk last van de rest van de renovatie.

De renovatie gaat plaatsvinden in 5 fases en deze zijn ook deels afhankelijk van hoeveel financiële middelen er binnenkomen:

1. Duurzame overkapping boven de buitenruimte
2. Aansluitend bij en met het dak, aanpak van de gevel
3. Badhok & vloer circa 116m²
4. Isoleren, nieuwe kozijnen, houtwerk buiten en binnen gevel, glas, elektra
5. Keuken

Door bij te dragen aan de Vrienden draag je ook bij aan de renovatie van het clubhuis. Mocht je liever direct je steentje bijdragen dan kan dat natuurlijk ook. We hopen jullie volgend jaar al mooie vorderingen te kunnen laten zien!

De businesscase

Voor de renovatie is een uitgebreid stappenplan opgezet. Van het concretiseren van de wensen, plannen en ideeën, zijn we aangekomen bij het verwerven van de benodigde financiële middelen. Hiervoor is door een samenwerking van de groep, de stichting en meerdere Raboesers, een uitgebreide businesscase opgezet waarin de verschillende opties tegen elkaar zijn afgewogen en waarin goed is gekeken wat er nodig is om de plannen te verwezenlijken.



Bovendien worden de leden en de groep actief betrokken bij de fondsenwerving. Zo hebben de jeugdleden met de grote clubactie 4697 euro opgehaald door het verkopen van loten. Een geweldig bedrag! En zo wordt de hele vereniging betrokken bij de renovatie.

Item	Verwachte kosten
Overkapping binnen plaats	
Staalwerk overkapping	€ 8,100.00
Houtwerk overkapping	€ 2,100.00
Dakbedekking	€ 5,400.00
Betonpoeren	€ 500.00
Aanpassen gevels t.b.v. overkapping	€ 1,082.27
Lichtkoepels	€ 1,500.00
Subtotaal overkapping	€ 18,682.27
Vernieuwen badhok	€ 37,278.98
Aanleggen giet vloer	€ 16,272.41
Isoleren, nieuwe kozijnen, houtwerk gevels, glas en elektra	
Welpen lokaal	
Gevels	€ 3,604.39
Kozijnen + glas	€ 1,900.00
Elektra	€ -
Dakisolatie	€ 5,029.35
Klein materiaal + Onvoorzien	€ 1,000.00
Sub totaal welpen lokaal	€ 11,533.73
Scouts lokaal	
Gevels	€ 2,357.17
Kozijnen + glas	€ 2,850.00
Elektra	€ 485.50
Dakisolatie	€ 4,713.04
Klein materiaal + Onvoorzien	€ 1,000.00
Sub totaal scoutslokaal	€ 11,405.70
Hal / stam	
Gevels	€ 2,745.45
Kozijnen + glas	€ 3,800.00
Elektra	€ 485.50
Dakbedekking + isolatie	€ 8,501.32
Lichtkoepels	€ 1,000.00
Klein materiaal + Onvoorzien	€ 750.00
Subtotaal Hal/stam	€ 17,282.27
Vernieuwen keuken	€ 15,000.00
Totaal verwachte kosten	€ 127,455.37

Wat kost dat nou zo'n renovatie?

In de businesscase staat een gedetailleerde schatting van de materiaalkosten. En dat het om een flink bedrag gaat is duidelijk! Gelukkig heeft het Raboos een aantal hele handige vrijwilligers die staan te popelen om te beginnen. De arbeidskosten zullen dus meevallen.

Ook de bouwtekeningen zijn al in een vergevorderd stadium. Hier hebben Pim en Mikel hard aan gewerkt, zodat we ook goed kunnen visualiseren wat er gaat gebeuren.



Vroeger was alles beter?

Het was een prachtige avond! Kerstcabaret 2024. Met een naar eigen zeggen laatste grand finale (maar je weet maar nooit ;)) namen de "jonge goden" afscheid van het stamlidmaatschap door een prachtige voorstelling neer te zetten over hoe vroeger alles beter was. Wij waren in ieder geval niet overtuigd van deze stelling, want met dit geweldige kerstcabaret hebben ze hun eigen stelling de grond in geboord. Bedankt mannen, wat een heerlijke avond! Geniet van het donateurschap en tot in de "Ouwellullenstam"!



Geef de Raboespen door

In de vorige editie gaven onze klusmulders de Pen door aan Maarten Liebrecht. Het stukje van Maarten houden jullie nog even te goed. Maar gelukkig hebben we Esther Zweers - Smit gevonden die ons graag wilde helpen met een mooie bijdrage voor 'geef de Raboespen door'!



Ik heb de pen doorgekregen van Léon Vos, omdat Maarten Liebrecht wat in tijdnood kwam. Zolang als ik me kan herinneren zit ik bij het Raboes. Dat zegt misschien niet zoveel over de lengte van mijn lidmaatschap maar meer over mijn geheugen. Ik ben namelijk nooit bij de Bevers begonnen maar ik ben "pas" bij de Kabouters gestart. Ik kan dus helaas niet zeggen dat ik er vanaf het begin bij zit.

Wij hadden een leuke groep meiden vanaf de kabouters, die bijna allemaal nog op de één of andere manier bij het Raboes zijn betrokken.

Mijn hoogtepunten waren voor mij altijd de zomerkampen, waarin we helemaal onszelf konden zijn. Ik vond dit als kind fantastisch! We kwamen volledig ongemanierd terug en als we dan thuiskwamen stripte mijn ouders mij bij de voordeur en werd ik direct in bad gezet.

Dit was eigenlijk ook na alle reguliere opkomsten, want: "als je niet vies was had je ook geen plezier gehad", volgens mijn ouders. Deze tegeltjes wijsheid heb ik daarna ook altijd doorgegeven aan de kinderen die ik later leiding gaf.



Inmiddels draai ik al heel wat jaartjes mee, al is het de laatste jaren wat meer op de achtergrond. Zo heb ik een andere hobby heel mooi kunnen combineren met het Raboes, zo staan mijn bijenvolken sinds dit jaar op het Raboes, hierdoor ben ik nog vaak aanwezig.

Ik begreep dat "oubaas" vroeger ook bijen had op het Raboes, een mooie voorzetting van deze mooie hobby's. Dit jaar heb ik zelfs al echte Raboes honing kunnen produceren (ik heb nog een paar potjes ;))

Mijn dochter gaat eigenlijk bijna altijd mee naar de bijen en is inmiddels enorm gewend aan het Raboes en is kind aan huis, zo bouwt ze al hutten en rent door het hele bos. Ze kan zelf niet wachten om bij de Bevers te mogen beginnen. Deze mooie dochter heb ik samen mogen krijgen met een andere Raboeser, namelijk met Robbert Zweers.

Ook hij zit al lang bij het Raboes, hij is bij de Welpen begonnen. Wij hebben alleen nooit van elkaars bestaan geweten toen we samen jeugdlid waren, wij schelen namelijk 4,5 jaar en als kind is dat een groot leeftijdsverschil.

Deze foto kwamen we tegen op het 90-jarig jubileum en is waarschijnlijk de eerste foto ooit waar Robbert en ik samen op staan. Robbert 2de van links bovenaan naast Léon Vos met de welbekende legerdump jasjes. Ikzelf zit onder Herold Grootveld in een rode jas.



Robbert heeft na de Rowans gekozen voor zijn studie en werk en is toen even weggeweest van het Raboes. Een paar jaar later vertelde een vriend dat hij vanuit zijn scoutinggroep naar een stamfeestje op het Raboes ging. Een mooi moment voor Robbert om weer eens mee te gaan naar zijn oude groep. Dit was een van mijn eerste feestjes op het Raboes (2008) als stamlid, en zo liepen we elkaar letterlijk tegen het lijf. Wat bleek, we kenden elkaar wel vaag omdat we bijna bij elkaar in de straat woonde. De volgende dag werd ik toegevoegd op MSN Messenger (wie kent het nog?) en vanaf toen hebben we elkaar niet meer losgelaten. We hebben zelfs nog een paar jaar samen leiding gegeven bij de Rowans & Sherpa's. Hier hebben we weer superleuke zomerkampen gehad, waaronder het eerste zomerkamp in Zweden.

Inmiddels zijn we getrouwd, hebben we een prachtige dochter en zeer snel komt hier ook een broertje bij. Zo zorgt het Raboes zelf voor nieuwe leden ;). En we hopen nog vele jaren bij het Raboes te lopen. Het blijft toch altijd één grote familie op het Raboes.

Esther Zweers - Smit



VAN ONZE CHEF FINANCIËN

Dit jaar hebben we wederom meer opgehaald dan de voorgaande 2 jaren. Met een bedrag van € 1523,-, is dat € 500,- meer dan vorig jaar. Daarvan hebben we nuttige zaken kunnen aanschaffen voor het Raboes.

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld hebben we voor de groep twee grote braadsledes aangeschaft. Handig om voor grote groepen te kunnen koken. Daarnaast zijn er klimspullen aangeschaft om de nodige bosonderhoudswerkzaamheden zelfstandig te kunnen uitvoeren. Hieronder een overzicht van de kosten en bijdragen die we dit jaar hebben gedaan, mede mogelijk gemaakt door..... De Vrienden van het Raboes!!!

Zoals jullie kunnen zien houden we elk jaar iets over. En dat is maar goed ook, want zoals jullie hebben kunnen lezen in deze nieuwsbrief gaat er een grote renovatie aankomen. Er is aan de Vrienden van het Raboes gevraagd om een steentje bij te dragen aan dit project.

Dat doen we natuurlijk graag en daarbij komt een kleine reserve goed van pas! Waarbij we uiteraard ook oog houden voor mogelijke andere nuttige projecten op het Raboes.

Financieel overzicht 2023:

Donaties	€ 1523,-
Rente	€ 1,-

Totale inkomsten	€ 1524,-
Kerstkaarten 2022	€ 125,29
Klimsporen	€ 517,28
Petzl Zigzag	€ 266,20
2x Braadslede groep	€ 171,89
Mollie	€ 8,43

Totale uitgaven:	€ 1.089,09
Saldo 1 januari 2022:	€ 4396,76
Restant 2023:	€ 434,91

Totaal op de bank:	€ 4.831,67

Uit de oude doos

Heb jij nog een paar leuke oude foto's voor de nieuwsbrief? Stuur ze in naar vrienden@scoutingraboes.nl



SCAN ME