

# Vrienden Nieuws



## Beste Vrienden!

Beter te vroeg dan te laat... en daarom zijn we gewoon een keertje ruim op tijd ;) de zomernieuwsbrief van de Vrienden. Het is net 2 dagen zomer en ondanks dat het weer nog niet helemaal mee werkt hebben wij de zomer al in ons bol. Veel leesplezier!

Wegens onze eigen vakanties zijn we iets vroeger met de nieuwsbrief dan anders, maar dat vinden jullie vast niet erg. Luxeproblemen zullen we maar zeggen. Terugblikkend op een prachtige reünie hebben we toch een heleboel moois te vertellen!

We hopen dat jullie blij waren met de tussentijdse update over de renovatie van Raboes 20. Fase 1 is helemaal afgerond. Bart-Jan en ik zitten deze nieuwsbrief heerlijk te typen onder de nieuwe overkapping terwijl Ap een ietwat overdreven achtergrond vuurtje aan het bouwen is. Lekker op zijn Raboes. In het najaar beginnen we met de volgende fases: de nieuwe badkamer en de nieuwe keuken. Als Vriend van het Raboes draag je hier aan bij, dus we vinden het belangrijk jullie op de hoogte te houden.

Onze oproep in de vorige nieuwsbrief dat we op zoek zijn naar Vrienden om het stokje van ons over te nemen resulteerde in nog meer complimenten over de nieuwsbrief. Dank daarvoor, dat wordt gewaardeerd. Desondanks blijft de oproep staan. Wil jij het team van de Vrienden van komen versterken, dan kunnen we je goed gebruiken!

Bart-Jan en Léon

## DE VRIENDEN DRAGEN BIJ

Nu fase 1 afgerond is, zijn we al druk bezig met de financiële middelen verwerven voor de volgende fases. Het bedrag dat we voor de totale renovatie verwachten nodig te hebben is € 118.830,-. Daarvan hebben we inmiddels € 62.396,- binnen. Dit doen we met behulp van diverse acties vanuit de groep, het aanschrijven van sponsors en donateurs en natuurlijk ook met de Vrienden van het Raboes.

Hoe de inkomsten van de Vrienden van het Raboes worden verdeeld staat allemaal netjes omschreven in het huishoudelijk reglement van de Vrienden van het Raboes. In de laatste stichtingsvergadering is officieel besloten om fase 1 te steunen met 500 euro en fase 2 met 2000 euro. We hopen natuurlijk dat de Vrienden het komende jaar nog meer bij kunnen dragen. Maar dit is natuurlijk al een prachtig bedrag! Gemiddeld hebben we met de Vrienden de afgelopen jaren 1500 euro per jaar opgehaald (en dat wordt elk jaar meer!). Dat is een geweldige steun in de rug voor onze vereniging en de Stichting!

## Beste passagiers,

(Dames en heren zeggen we niet meer tegenwoordig)  
Hier typt uw gezagvoerder, mijn naam is Vos en  
wegens technische omstandigheden pak ik vandaag  
de Raboespen even op.

Wat fijn u allemaal aan boord te zien vandaag, ik hoop dat u lekker zit. De leestijd vandaag bedraagt hooguit 10 minuten en aangezien we vandaag te vroeg vertrekken verwacht ik ook op tijd aan te komen op onze eindbestemming. Een beetje turbulentie onderweg kan altijd, dus blijf vooral lekker zitten met uw stoelriemen vast! Mocht u vragen hebben, dan zullen we ons uiterste best doen om deze te beantwoorden. Voor nu wens ik u veel leesplezier.

Een kleine inkijk in mijn werkdag, want inmiddels vlieg ik zo'n 18 jaar voor de KLM en mag ik tegenwoordig als gezagvoerder in het gangpad van het vliegtuig dagelijks zo onze gewaardeerde klanten toespreken. Tenminste, als we daar tijd voor hebben, want met gemiddeld zo'n drie vluchten per dag kan het best rennen, hollen en weer vliegen zijn. En dat vind ik nog steeds supergaaf. Er zijn absoluut momenten dat het als hard werken voelt, zeker als voor de 5e dag in de week de wekker om half 4 gaat, of je je passagiers zo goed en zo kwaad als het kan probeert uit te leggen waarom we vanwege stakingen in Frankrijk toch echt niet kunnen vertrekken de komende 2 uur. Maar meestal voelt het toch echt alsof ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. En dat is voor velen van jullie wellicht helemaal niet zo logisch als dat het voor mij is. Ik wilde vroeger namelijk helemaal geen piloot worden. Mijn favoriete hobby was altijd Scouting en het liefste bracht ik tijd door op het Raboes.

In de gymnasium klas waar ik zat was het vanzelfsprekend dat je naar de universiteit ging, dus ik bezocht open dagen van de TU en de UVA. Lucht en ruimtevaart techniek (saai!) en psychologie (oké vooruit, hoog percentage leuke studentes ;) ) waren opties die ik overwoog. Tot mijn ouders me voor mijn 16e verjaardag een vluchtje in een Cessna kado deden vanaf Lelystad. Ik kreeg van de piloot een headset op en een kaart in mijn handen. "Jij zit bij de Scouting toch? Wil jij navigeren?" Met behulp van het kompas en de kaart mocht ik ons richting het Gooi wijzen en uiteindelijk zelf een stukje sturen. En dan mocht ik ook nog over de radio's kletsen en spelen met de radiobakens. Ik was op slag verkocht. Wat gaaf! Ik besloot ook open dagen te gaan bezoeken van de Luchtmacht en van de KLM flight academy.. en wat bleek. Het pilotenvak bleek ontzettend veel facetten te omvatten die ik zo leuk vond op het Raboes. Kaart en kompas, navigatietechnieken, teamwork, meteorologie, communicatie en nog veel meer.

Geïnspireerd door menig andere reislustige Raboeser besloot ik na de middelbare school eerst een jaar te gaan reizen. Ik had 3 jaar gewerkt en gespaard en ik wist toch nog niet zeker wat ik wilde gaan doen. Over dat jaar kan ik nog genoeg vertellen... zo zou ik zonder mijn medestamleden wegens naïef



*De Vrienden op pad naar Cuba in 2018  
(Niet op kosten van de Vrienden ;))*

jeugdig liefdesverdriet na 3 maanden waarschijnlijk heel stom naar huis gekomen zijn! Maar daar gaat dit stuk niet over. Desondanks nogmaals dank allen ;)!

Na deze reis heb ik me aangemeld bij de KLM Flight Academy. Zowel de school als mijn huidige werkgever hanteren een hele pittige selectie. Als vlieger (we noemen onszelf meestal geen piloot) ben je toch een hele dure investering, dus ze willen graag weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Om me bij de KLM van mijn beste kant te laten zien besloot ik na de vliegopleiding een sollicitatietraining te doen. Hier werd me gevraagd een levensbeschrijving op te stellen. Wat heeft je gebracht waar je nu bent? Waar ben je trots op? Waar ben je goed in en hoe heb je dat geleerd? Al deze vragen om je voor te bereiden op het competentiegerichte interview. Hier worden allerlei vragen gesteld die je probeert te beantwoorden met de STARR methodiek. Situatie, Taak, Actie, Reactie, Reflectie! Jullie raden het wellicht al, het werd een grote Raboes geschiedenis van voorbeelden. Bij elke sterke eigenschap, bij elke competentie die ik ontwikkeld had, kon ik wel een voorbeeld of situatie bedenken op het Raboes. In je nest of patrouille leerde je samen werken, als gids/patrouilleleider/leiding/orgaan leerde je stap voor stap je eerste leiderschapsskills, navigatietechnieken beheerste je al voordat je überhaupt aan de opleiding begon... het was haast te makkelijk. En de trainingspsycholoog gaf terug dat ik het vooral moest gebruiken. Indertijd vond ik het nog heel spannend om voor een groep te praten (iets wat ik als voorzitter van het Raboes pas echt heb geleerd), maar als ik over het Raboes begon te praten ging alles vanzelf, volgens de psycholoog begon ik haast te stralen, dus ik moest hier vooral uit putten tijdens mijn gesprek met de Commissie van Aanname (de COVA) bij de KLM.

Een gouden zet, want ik was extreem zenuwachtig voor dit gesprek. Als jonge kerel van 22 met net mijn vliegbrevet op zak, zat ik tegenover 4 ernstig kijkende KLMers, 3 ervaren vliegers en 1 HR medewerker. Maar toen ik over het Raboes begon, verdwenen al mijn zenuwen. Trots vertelde ik wat ik daar allemaal geleerd had en hoe ik dit tijdens de opleiding had toegepast. En dat ging top, tot een van de vliegers mij enthousiast vroeg of ze daar bij de Scouting ook wel van een biertje hielden... gelukkig was dat in een andere tijd ;) anders had ik het heel lastig gekregen met mijn iets te enthousiaste antwoord.

Van je hobby je werk maken, volgens mij is me dat erg goed gelukt. Ik denk dat ik zonder het Raboes misschien wel nooit vlieger geworden zou zijn. Iets wat je je van tevoren niet bedenkt. Je weet niet altijd van tevoren waar bepaalde keuzes je brengen in je leven. Maar het Raboes was voor mij vroeger in ieder geval een hele goede keuze en ik ben nog dagelijks dankbaar voor wat het me allemaal heeft gebracht. De prachtige ervaringen, de vriendschappen, maar ook de wijze lessen en dus misschien ook wel mijn vak.



Beste passagiers, ik hoop dat u een fijne reis heeft gehad en ik hoop u allemaal snel weer welkom te mogen heten op een van mijn vluchten!

Léon

## De Raboes 95 jaar Reunie

Oude en ook nieuwere gezichten van Raboesers ontmoetten elkaar op zaterdag 20 april jl. Wat was het weer een feest om al die bekenden te zien. Ondanks de slechte weersvoorspellingen was de opkomst hoog. In groten getale waren we bijeen om herinneringen op te halen. In totaal waren er ongeveer 140 aanmeldingen van (oud)Raboesers die kwamen genieten van het gezellig samen zijn, een uitstekend samengesteld lopend buffet en als klapper op de vuurpijl een concert door de leden van de bands Rabba en de Rabluesband. Bij het ontvangst in de tent en in de hal van het jongens gebouw, met taart en thee en koffie, was het weer een mooi weerzien. Al snel was de hal gevuld en werd het tijdelijke "museum" in het scoutslokaal goed bezocht.



De reünie werd geopend met een toespraak van de voorzitters van de groep en de stichting in de kampvuurkuil. Tijdens het diner in het meisjes clubhuis werd er naast het heerlijke buffet ook nog een veiling gehouden, ten behoeve van de renovatie van het jongens clubhuis, waar men al enige tijd mee bezig is. Over de opbrengst meer verderop in deze nieuwsbrief. Na de geslaagde dis\*, verhuisde de gehele meute naar de oude scouts openplaats, tegenwoordig overkapt, om te luisteren naar de optredens van Rabba en de Rabluesband. Door de bands werden diverse nummers ten gehore gebracht onder luid gejuich van de toeschouwers. Jong en oud vermaakten zich prima tot in de kleine uurtjes. En het bleef nog lang onrustig op het Raboes!!!!

## Betekenis 'dis'

Je hebt gezocht op het woord: dis.

**dis** (de; m; meervoud: *dissen*)

1 opgediende maaltijd

**dis-sen** (*diste, heeft gedist*)

1 (*informeel*) treiteren, provoceren

*Mocht je nou net als 1 van de 2 schrijvers van deze nieuwsbrief nog nooit van het woord dis gehoord hebben. Hierboven het antwoord van de Dikke van Dale*



## OPBRENGSTEN REÜNIE

Bij de reünie van het 95 jarig bestaan, werd tijdens het diner een heuse veiling georganiseerd. De veiling, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de renovatie van Raboes 20 (jongensgebouw), werd geleid door veilingmeester Frank Keizer. Tijdens de veiling kon geboden worden op door Raboesers aangeboden diensten, voorwerpen, lekkernijen en een verscheidenheid aan activiteiten.

Hieronder een opsomming van wat er zoal aangeboden werd:

Een middagje suppen, fysiotherapie, medisch fitnessen, mindfulness, Natural Movement, digitale compilatie van filmpjes, een sloeptocht door de grachten van Amsterdam, een verzorgd weekend op een motorjacht over de Maere, een romantische lunch op Hof Sypensteyn, een piano concert aan huis, een paar handige klussers die hun handige handjes laten wapperen voor een (ver)bouwklus naar keuze, whiskey, champagne, boodschappenpakketten en een landschapsschilderij.

Daarnaast was het mogelijk om een donatie te doen. De veiling en alle donaties resulteerden in een prachtig bedrag van maar liefst

€ 15.742,47!!!!!!!

**De overkapping is officieel in gebruik genomen! De Vrienden van hebben hier 500 euro aan bijgedragen. In het najaar wordt gestart met de volgende fases en er is besloten 2000 euro beschikbaar te stellen vanuit de Vrienden van het Raboes.**



## Vanuit de groep

Als het om financiële middelen vergaren gaat zit ook de groep niet stil! Er is tijdens de groepsraad druk gebrainstormd over hoe de leden kunnen helpen bij de renovatie.

Afgelopen jaar is door de leden meegedaan aan de Grote Clubactie en Jantje Beton, wat een vereiste is om steun aan te vragen bij het Scouting Nederland fonds en Jantjes Scouting fonds voor de renovatie. Ook dit najaar zullen er weer loten verkocht gaan worden, waarvan een groot deel van de opbrengsten rechtstreeks naar de vereniging gaan. Afgelopen week hielp het Raboes mee bij de Gooische Wandelvierdaagse, waar de deelnemers een warm onthaal kregen met bloemen van onze Scouts, terwijl de wandelaars onder een gepioneerde poort doorliepen. Als dank mocht groepsvoorzitter Anita een cheque van 3000 euro in

ontvangst nemen van de burgemeester. Dit bedrag komt ten goede aan nieuwe materialen en gaat ook deels richting de zomerkampen.

## Uit de oude doos

Heb jij nog een paar leuke oude foto's voor de nieuwsbrief? Stuur ze in naar [vrienden@scoutingraboes.nl](mailto:vrienden@scoutingraboes.nl)

