

Vrienden Nieuws



Beste Vrienden!

Jullie zaten natuurlijk al met smart op ons te wachten! Vorige keer een maandje te vroeg, nu een paar weekjes later dan jullie gewend zijn. Ach we zullen het maar het Raboeskwartiertje noemen ;) komen we vast wel mee weg.

In deze nieuwsbrief geweldig nieuws over de renovatie van het jongensgebouw, de Raboes-pen gaat naar Marnix, een terugblik naar de decemberactiviteiten en natuurlijk een verantwoording van wat er met jullie bijdrages is gebeurd!

We hebben geweldig nieuws! En omdat jullie zo belangrijk zijn voor het Raboes zijn jullie de eerste aan wie wij het officieel op papier gaan vertellen!

Want jullie zijn ontzettend belangrijk geweest om dit mogelijk te maken. Waarom? Dat lees je hiernaast..

Alle benodigde financiële middelen voor de renovatie van het jongensgebouw zijn toegezegd! Dat betekent dat we alle fases die voor de renovatie bedacht waren kunnen voltooien. Zo gaaf!

De afgelopen weken herkende je het gebouw al niet meer terug. Met man en macht is er gewerkt.. en afgelopen week is de nieuwe vloer gestort. Maar daarover horen jullie meer in de renovatieupdate. Die wordt heel toevallig op dezelfde computer getypt als deze nieuwsbrief, dus die komt naar jullie toe als we ook alle sponsors het heuglijke nieuws gaan meedelen!

Bart-Jan en Léon

WAAROM IS DE STEUN VAN DE VRIENDEN ZO BELANGRIJK?

De steun van de Vrienden heeft voor een heel belangrijk deel bijgedragen aan het rondkrijgen van de financiële middelen voor de renovatie. Ook al is het deel dat de Vrienden bijgedragen hebben maar een klein deel van het totaalbedrag van de kosten van de renovatie, toch was jullie steun essentieel. Wij leggen uit waarom!

Als er bij een partij een aanvraag wordt gedaan voor een bijdrage voor de renovatie moet vrijwel altijd een uitgebreide aanvraag worden ingediend met een projectplan en een goede verantwoording hoe het plan voltooid kan gaan worden. In het geval van dit renovatieproject is daarom een uitgebreide businesscase opgesteld. Bovendien moet de vragende partij (het Raboes dus) aantonen dat zij al medesponsors bereid hebben gevonden om het project rond te krijgen. Om de renovatie haalbaar te maken hebben we deze in verschillende fases opgesplitst.

In vrijwel elke fase konden we de spaarpot van de Vrienden van het Raboes opgeven als mogelijke medefinancier aan het project. Dit wekt vertrouwen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn mochten de zaken anders gaan dan gepland. Ook al hebben de Vrienden dus niet aan elke fase bijgedragen, mede dankzij de Vrienden hebben wij vele partijen kunnen overtuigen van de haalbaarheid van dit project.

Dank jullie wel!

En de pen gaat naar...

Als we de pen doorgeven dan mag de Raboeser in kwestie zelf weten wat hij met de pen doet.



Deze keer ging de pen naar onze Marnix van Santbrink. Creatief als wij Marnix kennen besloot Marnix zichzelf te interviewen. Na het lezen van zijn interview bleven wij nog wel met een paar vragen zitten! Wil jij nog meer weten van Marnix? Wie weet kunnen we hem in de toekomst nog wel porren voor deel 2! Mail naar vrienden@scoutingraboes.nl!

HOE BEN JE BIJ HET RABOES GEKOMEN?

Ik was altijd al graag buiten en toen mijn zus Laura enthousiast terugkwam van een keertje meekijken met de kabouters werd ik al snel meegestuurd om eens bij de bevers te gaan kijken. Vanaf dag één was ik verkocht. Een plek waar je uren rond kon rennen en vies kon worden was voor mij op het lijf geschreven.

HOE LANG BEN JE AL BIJ HET RABOES?

Dat moet ruim 25 jaar geleden zijn, toen er nog met guldens werd betaald en meneer Mulder op een genuanceerde manier kwam vragen of je niet in de wal wilde spelen.



WELKE SPELTAKKEN HEB JE DOORLOPEN?

Op de meidenspeltakken na allemaal! (Al ben ik theoretisch gezien ook geïnstalleerd / gedoopt als kabouter en meisjes scout) Van klein bevertje tot bronzige jonge god in de stam.

WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS LEVEN?

Ik werk als geriatrie- en algemeen fysiotherapeut. Afgelopen jaren ben ik druk bezig geweest mij te specialiseren tot geriatriefysio. Dat houdt in dat ik met ouderen werk. Daarnaast zie ik ook nog wel de normale huis-tuin en keuken klachten. Het is al met al een fantastisch mooi vak wat ik heb! Mijn Raboes vrienden weten mij regelmatig te vinden als ze zichzelf weer eens stuk hebben gemaakt.

WAT HEB JE OP HET RABOES ALLEMAAL GEDAAN (FUNCTIES/ LEIDING)?

Tja best wel wat eigenlijk... Ik ben niet zo'n ster met financieel overzicht houden, dus die taken niet. Verder op de functie van Jongbaas na heb ik zo'n beetje alles wel gehad. Van teamleider van verschillende speltakken tot een aantal jaren in het orgaan.



WAT WAS DE MEEST BIJZONDERE OF GRAPPIGE ERVARING DIE JE HEBT MEEGEMAAKT BIJ HET RABOES?

Laat ik het maar op het collectief van hele mooie, bijzondere, grappige herinneringen houden die ik met mijn generatiegenoten heb meegemaakt (de details van sommige herinneringen kan ik beter niet hier delen haha). Wat ik daarnaast erg bijzonder vind zijn de vriendschappen die je sluit met mensen die je leiding zijn geweest en mensen die je zelf leiding hebt gegeven. Het ene moment ben je verantwoordelijk over ze en het andere moment sta je in de après-ski op wintersport.

WAT MAAKT HET RABOES SPECIAAL VOOR JOU?

Mede door de tijd die ik op het Raboes heb beleefd heeft het mij gemaakt tot de persoon wie ik ben. Enkele normen en waarden die voor mij heel waardevol zijn kennen z'n basis op het Raboes.

WAT ZOU JE WILLEN VERANDEREN OP HET RABOES?

Niks wat ik mij nu kan bedenken. Al zou een saunaatje wel een leuke toevoeging zijn. En ohja!! Het idee van een klein geitje op het Raboes heeft mij ook altijd wel mooi geleken.

ALS JE EEN EVENEMENT MOCHT ORGANISEREN, WAT ZOU DAT ZIJN?

Kerstcabaret.

WELK DIER PAST HET BESTE BIJ ONZE VERENIGING, EN WAAROM?

Een geitje dus. Die houdt het bos onkruidvrij en is leuk om te aaien. Maar in de figuurlijke zin zou een ezel niet misstaan. Ezels zijn trotse dieren, maken lawaai, zijn standvastig en rebels maar eigenlijk wel hele lieve dieren met een klein hartje. Eigenlijk past dat wel goed bij het DNA van de gemiddelde Raboesser.

WAT IS HET MEEST VREEMDE IDEE DAT OOIT (TIJDENS EEN VERGADERING) GEOPPERD IS?

Zaterdag 11:00 's morgens groepsvergadering was niet zo'n best idee.



Sint op Raboes: Een Spectaculair Bezoek!

Hij kwam, hij kwam, de lieve goede Sint... en hoe! Dit jaar was het weer een groot spektakel. Zoals ieder jaar stonden er vele kinderen met gespannen gezichten langs de kant van de weg, nieuwsgierig wachtend op de aankomst van Sinterklaas op het Raboes. En zoals het een echte traditie betaamt, was de goedheiligman weer een beetje te laat.

Sint had niet zomaar vertraging. Hij zat namelijk vast op het dak met zijn Pieten. Gelukkig was de brandweer er snel bij om hem veilig naar ons toe te brengen. Maar liefst twee brandweerwagens waren nodig om Sinterklaas en zijn entourage veilig op het Raboes te krijgen! Een prachtig gezicht voor alle aanwezigen.



Na zijn spectaculaire aankomst ging Sinterklaas vol enthousiasme langs de speltakken om iedereen te voorzien van lekkers. En uiteraard kon hij het niet laten om uit het grote boek te lezen en allerlei wetenswaardigheden over de kinderen voor te dragen. Hoe weet die Sint toch altijd alles van ons...?!

De jeugdleden zorgden voor een warm welkom door mooie liederen, dansjes en tekeningen voor de goede Sint. Het was een feestelijke en gezellige middag die niemand snel zal vergeten. Dank aan iedereen die dit mooie moment mogelijk heeft gemaakt! Tot volgend jaar, Sint! Wij zijn heel benieuwd hoe u volgend jaar weer op het Raboes zal arriveren!



Ook kerstcabaret was weer een prachtig feestje. Hij wist het goed verborgen te houden, maar onze eigen Vriend Bart a.k.a. Agent Smit had ook een wichtige rol in het jaarlijks terugkerende spektakel. Dat zie je overigens niet terug op de foto want hij wil het blijkbaar nog steeds geheim houden.

Blijf je Vriend in 2025?

Wij hopen met deze updates te laten zien dat jullie donaties aan het Raboes goed besteed worden. We hopen ook dat jullie blij zijn goed op de hoogte gehouden te worden en het Raboes een warme plek in jullie hart houdt!

De meeste van jullie maken steeds jaarlijks met het ontvangen van de nieuwsbrief een bijdrage over via de website. Dit is voor ons het handigst want dan krijgen we automatisch een mailtje dat je er voor gekozen hebt om Vriend te blijven van het Raboes. Wil je het jezelf toch wat makkelijker maken, dan kun je ook instellen dat je automatisch jaarlijks geld over maakt naar de Vriendenrekening. Sommige van jullie zijn dat uit zichzelf al gaan doen. Doe je dit liever, dan is dat helemaal prima natuurlijk! Als je dat wilt, laat het ons dan even weten dan houden we dit voor je bij zodat je geen van de Nieuwsbrieven hoeft te missen.

Met behulp van onderstaande QR-code kom je weer op de website uit waar je je bijdrage kan doen.



SCAN ME

Uit de oude doos

Heb jij nog een paar leuke oude foto's voor de nieuwsbrief? Stuur ze in naar vrienden@scoutingraboes.nl



DE VRIENDEN IN 2024

In 2024 hebben de Vrienden een totaal van € 2.781,37 gedoneerd. Dit kwam in de pot die het afgelopen jaar weer een stuk is geslonken want in totaal hebben we het Raboes het afgelopen jaar gesteund met een bijdrage van € 4001,73. Dat vinden we natuurlijk helemaal prima want het doel van de Vrienden is dan ook niet om geld op de bankrekening te hebben staan, maar om het Raboes te ondersteunen. Dat we dit jaar een klein spaarpotje hadden kwam voor de renovatie dan wel weer goed uit, zoals jullie op de eerste pagina van de nieuwsbrief hebben kunnen lezen.

Waar hebben we met zijn allen dan aan bijgedragen?

€ 350,00 ging naar een bijdrage aan materialen voor de Raboesband op de 95 jaar Reunie. Een mooie investering, want behalve dat het een prachtig feest was heeft de reünie zelf ook weer een mooi bedrag opgeleverd voor de renovatie.

€ 1.151,92 ging naar nieuwe klapbanken voor de groep.

€ 2.500 is toegezegd voor de renovatiewerkzaamheden aan het jongensgebouw.

Willen jullie nog eens nalezen hoe bepaald wordt waar het geld van de vrienden aan gedoneerd wordt, dan kunnen jullie dit uiteraard vinden in ons huishoudelijk reglement. Het komt in ieder geval altijd volledig ten goede van het Raboes.



De Vrienden van door CHAT-GPT

We hebben het twee nieuwsbrieven geleden al aangekondigd, we zijn op zoek naar versterking voor de Vrienden van. Helaas waren de aanmeldingen zo overdadig dat we ons er nog niet toe konden zetten aan de stapel te beginnen. Dus hebben we besloten de hulp in te schakelen van Chat-GPT.

Nee, de nieuwsbrief blijft uiteraard gewoon nog door ons geschreven worden want als Millennial en Gen-Xer zijn we daar nog niet helemaal in thuis. Maar ons eerste Chat-GPT experiment leverde toch een mooi verhaal op dat we jullie niet wilden onthouden.

ONDER DE STERREN VAN HET RABOES

De geur van smeulend houtvuur hing in de lucht, vermengd met het zoete aroma van marshmallows die zachtjes boven de vlammen smolten. Het was een van die zeldzame avonden op Het Raboes, waar alles stil leek te staan, behalve de fluisterende wind door de bomen. De hemel was een deken van sterren, en de clubleden, jong en oud, zaten dicht tegen elkaar aan in de vuurkuil.

Anne, die al sinds haar jeugd bij de vereniging was, zat stilletjes met een kop warme chocolademelk in haar handen. Ze keek om zich heen en voelde een warme gloed van herkenning. Hoeveel avonden had ze hier wel niet doorgebracht? Ze herinnerde zich de keren dat ze als verlegen kind haar eerste knopen leerde maken, de zenuwslopende momenten op de kabelbaan, en de uitgelaten vreugde van het zingen van liedjes bij het kampvuur.

“Kun je geloven dat we hier al twintig jaar komen?” vroeg Tom, haar oude vriend en mede-lid, die naast haar zat. Hij had dezelfde guitige glimlach als vroeger, hoewel zijn gezicht inmiddels wat meer lijnen en grijstinten had.

“Het voelt alsof het gisteren was,” antwoordde Anne zacht. “Weet je nog die keer dat we allemaal verdwaald waren op de heide tijdens die nachtelijke speurtocht?”

Tom lachte hardop. “En dat we uiteindelijk gewoon in een kringetje bleven lopen? Totdat je plotseling een uil hoorde en dacht dat het een spook was?”

Ze schoten allebei in de lach, en enkele van de jongere leden keken nieuwsgierig hun kant op.

“Wat is er zo grappig?” vroeg een meisje van een jaar of tien, met een blik vol ontzag voor de twee ouderen.

Anne glimlachte naar haar. “Ach, gewoon een oud verhaal. Misschien vertel ik het ooit wel eens.”

De avond vorderde, en het vuur begon langzaam te doven. De jongere leden vertrokken naar hun slaapplekken, terwijl een kleine groep volwassenen achterbleef. Anne staaarde naar de sterren en voelde de magie van deze plek, zoals ze die altijd had gevoeld. Het Raboes was meer dan een bos of een vereniging. Het was een tweede thuis, een plek waar herinneringen werden gemaakt en gekoesterd.

En terwijl de nacht steeds dieper werd, wist Anne dat ze, zolang de vlammen van Het Raboes bleven branden, altijd een stukje van zichzelf hier zou terugvinden.