

Vrienden Nieuws



Beste Vrienden!

Wat een bijzonder jaar voor het Raboes! In mei stuurden we jullie al een speciale renovatie-update waarin we trots konden vertellen dat het jongensgebouw feestelijk geopend was. Sindsdien bruist het gebouw van leven: van de eerste opkomsten en de RaBBQ tot een zomer vol verhuur. Mede dankzij jullie steun heeft het Raboes écht iets neergezet waar nog generaties Raboesers plezier van gaan hebben.

Na zo'n mooie zomer is het de hoogste tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. We zijn er eens goed voor gaan zitten en hebben samen teruggeblikt op een prachtig begin van het jaar. In deze editie nemen we je mee terug naar de feestelijke opening in mei, laten we zien hoe het vernieuwde gebouw inmiddels volop in gebruik is, lees je in *Geef de Raboes-pen door* het verhaal van Bart-Jan en neemt hij je mee op vakantie langs zomerse kampherinneringen. En natuurlijk vertellen we hoe jouw bijdrage als Vriend het afgelopen jaar verschil heeft gemaakt.



Veel leesplezier!

Bart-Jan & Léon

WAAROM KRIJG JIJ DE VRIENDEN NIEUWSBRIEF?

Als Vriend van het Raboes ben je verzekerd van minimaal twee keer per jaar onze Vriendennieuwsbrief. Vriend worden kan al vanaf 1 euro - zo blijft het voor iedereen mogelijk om mee te doen.

In ruil daarvoor houden we je op de hoogte van het reilen en zeilen op het Raboes, geven we je dat warme gevoel dat je wat moois hebt gedaan voor jouw favoriete vereniging én brengen we een vleugje nostalgie mee naar je huiskamer. Misschien inspireert het je zelfs om weer eens langs te komen. Dan is ons doel helemaal bereikt!

We merken soms dat mensen vergeten hun donatie over te maken, maar dat eigenlijk wel hadden willen doen. Daarom sturen we de nieuwsbrief ook wel eens door naar mensen die (nog) niet hebben bijgedragen. Vinden jullie vast niet erg toch? Hoe meer Vrienden, hoe beter! Achterin de nieuwsbrief vind je de QR om je donatie over te maken!

De Opening!

In de renovatie update hebben we jullie helemaal bijgepraat over de renovatie en hoe deze met jullie hulp tot stand is gekomen. Wij vonden het superleuk velen van jullie bij de opening te zien. Voor wie er niet bij kon zijn een kleine terugblik naar een zeer feestelijke opening op 17 mei!



De opening begon met een mooi voorwoord door Fedde Boersma: directeur van Scouting Nederland



Hierna namen onze groeps- en stichtingsvoorzitter Anita en Albert het woord om iedereen te bedanken die geholpen heeft bij dit enorme project!
Het was een indrukwekkende lijst!



Aan de jeugdleden de eer om het professioneel gefabriceerde doek te openen waarmee het nieuwe clubhuis officieel werd geopend na het startsignaal van wethouder Jan van Midden

17 mei. De laatste poetsdoeken gingen over de ramen en de vloer. Waarschijnlijk de eerste – en misschien wel de laatste – keer dat je je schoenen even moest uittrekken voordat je het clubhuis in mocht. Alles blonk en straalde, klaar voor de opening.

Nog snel werden er foto's gemaakt van het prachtige resultaat... en toen kon het feest echt beginnen. Het werd een bijzondere dag voor het Raboes – en voor iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het gerenoveerde clubhuis.



En toen was er taart!

En de pen gaat naar...

Tijdens het brainstormen over de inhoud van onze nieuwsbrief kwamen we er achter dat Bart-Jan de Raboes pen zelf nog niet had vastgehouden. Al tijdens de eerste kop koffie kwamen alle jeugdherinneringen aan zomerkampen weer boven... dus dit keer een persoonlijk verhaal van de redactie zelf: Op vakantie met De Smitjes.



Mijn vakantie ging dit jaar naar het prachtige Luxemburg en dat was niet zomaar een tripje. Het voelde echt als een reis terug in de tijd, naar de jeugdkampen die ik als kind meemaakte en later als leiding organiseerde.

We gingen naar het prachtige wandelgebied van het Müllerthal en hebben daar weer flinke kilometers afgelegd. Plekjes zoals **Echternach**, **Vianden**, **Beaufort**, **Larochette**, **Consdorf** en **Wiltz** zullen bij velen van jullie vast een belletje doen rinkelen. De rotsen, de beekjes en de smalle paadjes lagen er nog precies hetzelfde bij als toen ik hier als jonge Rowan rondliep.



Even waande ik me weer terug in die tijd. Terug naar het struinen door de bossen, de lol die je had als je met z'n allen onder een waterval ging staan, en die kano tripjes waar sommigen echt een hekel aan hebben overgehouden. We bezochten kastelen en bouwden dammen in de riviertjes om onze drankjes koel te houden; het voelde alsof het gisteren was.





Natuurlijk mocht ook een bezoek aan het oorlogsmuseum in Ettelbruck niet ontbreken. Dan sta je toch even stil bij het feit dat hier 81 jaar geleden zo hard is gevochten voor onze vrijheid. Dat zet je wel aan het denken.

Het was ook nog eens extra gezellig omdat vrienden en familie op bezoek kwamen. Wij, de familie Smit, vinden het nou eenmaal fijn om elkaar te zien, ook op vakantie. De hele familie kwam een weekje naar Luxemburg, wat het natuurlijk helemaal af maakte.



Al met al een super geslaagde vakantie die niet alleen mooie, oude herinneringen naar boven bracht, maar ook voor een hoop nieuwe zorgde.

Bart-Jan



WAAR ZIJN DE BIJDAGEN VAN DE VRIENDEN NAARTOE GEGAAN IN 2025?

Ook dit jaar kregen we meerdere aanvragen binnen voor steun aan projecten en materialen op het Raboes. Niet alle aanvragen zijn uiteindelijk doorgezet, en dat is alleen maar goed nieuws: dankzij sponsoren en meevallers konden sommige kosten elders worden opgevangen. Zo blijft er meer ruimte over voor toekomstige wensen.

De Vrienden hebben in 2025 tot dusver bijgedragen aan:

- **Elektronische sleutels** voor de gebouwen - handig, veilig en toekomstbestendig.
- **Grote opslagtent voor de kampen** - zodat al het materiaal netjes en overzichtelijk opgeborgen kan worden.
- **Renovatie jongensgebouw** - eerder al konden jullie in de speciale update lezen hoe belangrijk jullie bijdrage was. De steun van de Vrienden was niet alleen financieel waardevol, maar vooral ook essentieel als **mede-sponsor**. Dankzij jullie konden we bij grote fondsen en sponsoren aantonen dat het project breed gedragen werd, wat de kans op extra donaties aanzienlijk vergrootte.



Daarnaast waren er aanvragen die uiteindelijk niet nodig bleken:

- **Stalen ring voor de kampvuurkuil** - volledig gesponsord door TMS Technical & Maritime Supplies B.V., het bedrijf van Pim.
- **Themamateriaal voor de Kabouters** - deze speltak hield zelf geld over, waardoor er niets gedeclareerd hoefde te worden.

Zo zie je: elke euro van de Vrienden wordt zorgvuldig overwogen en besteed. En misschien nog wel belangrijker: de Vrienden maken het mogelijk om anderen te overtuigen en grotere projecten rond te krijgen. Zonder jullie steun hadden we dit nooit zo groots kunnen aanpakken.

Blijf je Vriend in 2025?

Met deze updates laten we graag zien dat jullie donaties écht goed besteed worden. We hopen dat jullie blij zijn met de nieuwsbrieven en dat het Raboes een warme plek in jullie hart houdt!

De meeste Vrienden maken ieder jaar opnieuw hun bijdrage over via de website. Dat is voor ons het handigst, want zo krijgen we automatisch een melding dat je ervoor kiest om Vriend te blijven.

Wil je het jezelf makkelijker maken? Dan kun je ook instellen dat er jaarlijks automatisch een bedrag naar de Vriendenrekening wordt overgemaakt. Sommige van jullie doen dit al uit zichzelf – en dat werkt natuurlijk prima! Laat je het ons even weten als je dit zo regelt, dan zorgen wij dat je geen nieuwsbrief hoeft te missen.

Met de QR-code hiernaast kom je direct op de website waar je jouw bijdrage kan doen.



SCAN ME

Uit de oude doos

Heb jij nog een paar leuke oude foto's voor de nieuwsbrief? Stuur ze in naar vrienden@scoutingraboes.nl want onze oude doos is tijdelijk ingepakt om te gaan verhuizen ;)